



Utgivning juni 2017

inblick

i Equmeniakyrkan Ljurhalla

I tidningen finns information från Equmeniakyrkan Ljurhalla, Skogsbygdens Missionskyrka och Equmenia Ljurhalla

Tema Rörelse



Ur innehållet:

På cykel genom Sverige.....sid 2

Väckelserörelse.....sid 3

God Moves – i rörelse till Guds ära
.....sid 4

Sommartid är lägertid.....sid 6

Dessutom hittar du kalender
för juli-september 2017 för
Equmeniakyrkan Ljurhalla och
Skogsbygdens Missionskyrka.

Mer information finns även på ljurhalla.se



Under kommande läsår kommer vi att delta i Markusåret. Markusåret är en utmaning från vårt samfund till alla församlingar att läsa Markusevangeliet i Bibeln. Vi i Ljurhalla kommer att delta och Markus kommer att lyftas fram på olika sätt i vår verksamhet, genom bibelläsning, predikningar, scoutandakter med mera. Välkommen med att upptäcka Jesus i Markusevangeliet!

 **Equmeniakyrkan**
LJURHALLA

Hela bygden i rörelse!

Hela staden kom i rörelse är ett bibliskt uttryck. När Paulus predikar om kärleken från Gud är det så utmanande att hela staden kom i rörelse och ville döda Paulus.

Hela staden kom i rörelse på motsatt sätt i Stockholm under våren. När ondskan så påtagligt drabbar vår huvudstad kommer hela staden i rörelse och kärleksgärningar sprids som en löpeld.

Hela bygden kom i rörelse, i vårt missionsmuseum kan vi få återberättat om hur hela vår bygd var i stor misär och hur folket höll på att supa ihjäl sig. Med Ljurskamjölaren börjar en väckelserörelse som förändrar bygden, vilket alla gamla missionshus i bygden vittnar om.

Hela bygden i rörelse, tänk om vi fick en kärleksrörelse i bygden likt den i Stockholm, men med en helt annan utlösande faktor. Vi i Equmeniakyrkan i Ljurskalla vill kämpa för en sådan rörelse i bygden. Vi tror att Gud är i rörelse överallt där kärleken är. Vi tror att hela bygden kan komma i rörelse i mötet med Jesus, som vill förvandla mig, dig och världen.

/Tomas Arvidson, pastor



På cykel genom Sverige

Ordet rörelse kan ha flera olika betydelser. Det första jag spontant kommer att tänka på är dock att det har något med fysisk aktivitet att göra, att utföra rörelser med sin kropp. En av de mer spektakulära fysiska ansträngningarna som jag känner till utfördes för några år sedan av min bror Emil Sultan (f.d. Oscarsson) och jag satte mig därför ner och bad honom berätta om hur han och en kompis cyklade genom Sverige, från norr till söder, på under sju dygn.

Det hela började med att Emil och hans kompis Calle Stenberg satt och pratade om att göra något sorts äventyr tillsammans. De hade tidigare utfört olika multisportstävlingar ihop, bland annat genomfört en svensk klassiker på under 24 timmar. Detta betyder alltså att i sträck under ett dygn klara av ett Vansbro-sim på tre kilometer, sedan en Vätternrunda på 300 kilometer, därefter ett Vasalopp på rullskidor på 90 kilometer och avslutningsvis ett Lidingölopp på 30 kilometer.

Funderingarna kring vilket sorts äventyr som skulle genomföras landade ganska snart i att de skulle cykla genom Sverige från norr till söder på kortast möjliga tid. Målet var att göra hela resan på tio dagar, alltså 20 mil om dagen.

Med minimalt med packning och efter att noga ha planerat sin resväg satte de sig på flyget till Kiruna med sina nedmonterade cyklar. Från Kiruna tog de sedan en taxi till Kilpisjärvi i Finland som är det samhälle som ligger närmast Treriksroset. 18 juni, kvart över fyra på morgonen, började så cyklingen efter att de dagen innan gått upp till Treriksroset och tillbaka. Första etappen på 11 mil till Karesuando gick genom Finland och när de svängde in i Sverige möttes de av regn och en temperatur på fem grader.



Från Karesuando gick färden mot Gällivare och efter att ha färdats på mestadels långa raksträckor genom mycket skog och utan att se mycket civilisation nådde de dagens slutmål. Första dagens distans landade på 32 mil.

Dag 2 gick mellan Gällivare och Slagnäs, en sträcka på 31 mil. På vägen passerades bland annat Jokkmokk och Arvidsjaur. Allt flöt fortfarande på bra, ingen av dem kände av några krämpor och efter att de under dag 3 cyklat ytterligare 30 mil mellan Slagnäs och Strömsund, nu alltså 93 av totalt 205 mil, kände de att målsättningen förändrades. Det borde gå att göra resan snabbare än beräknat.

På dag 4 började det bli kämpigare. Calle började få ont i baken och köpte därför en tvättsvamp på en bensinstation som han sedan hade i byxorna resterande 100 mil. Emil hade problem med ett knä, det var motvind och medelhastigheten sjönk. Motgångarna fortsatte då de efter dagsetappen på 24 mil kom fram till Ytterhogdal på midsommarafton och upptäckte att allt var stängt. Utan möjlighet att köpa varken kvällsmat eller frukost cyklade de vidare på morgonen och kom fram till Kårböle. Där hittade de en stängd mack men på dörren stod numret till ägaren.



När de ringde hörde de direkt ringsignalen i ett närliggande hus och efter att ha gått dit, knackat på och förklarat läget för personen som visade sig vara ägaren, blev de insläppta på bensinstationen och kunde handla det de behövde. Mannen och hans fru bjöd dem även på smörgås och kaffe, en fin gest som kanske räddade hela deras resa.

Under dag 5 passerades Mora där de också intog den dagliga pizzan. Övrig mat som åts under resans gång bestod av mycket energi, bland annat ägg och grädde, allt för att fylla på föråden snabbt igen. Trötthetstecken som kramp och utmattning på grund av sömnbrist började nu göra sig allt mer påmind men det var ändå med en bra känsla som de kom fram till Vansbro sent på kvällen efter att ha avverkat ytterligare 24 mil. Nu var det bara 65 mil kvar och tanken att klara hela resan på under veckan kändes möjlig. Med den känslan i kroppen stapplade de upp och började nu röra sig i mer bekanta delar av Sverige. De slet sig ner mot Gullspång och sneddade där över till Hjo. Efter att ha fått sällskap en stund på vägen av Calles bekanta, som även försåg dem med tårta och medicinsk utrustning, kom de 02:30 och 36 mil senare fram till Jönköping där de tog in på hotell. Innan dess hade boendet bestått av campingstugor utmed resvägen.

Sista dagen började med en ordentlig frukost. Cyklingen fortsatte ner mot Markaryd och med endast 14 mil kvar kände de att målet att klara det under en vecka skulle gå att nå. Eftersom de ville komma fram innan midnatt dag 7 blev det hård körning ner mot Smygehuk. Att hitta sydspetsen visade sig dock inte vara helt enkelt men efter att ha ringt Calles mamma, som kunde guida dem rätt, anlände de till Sveriges sydligaste punkt 23:58. Totalt hade de då varit ute i 6 dygn, 19 timmar och 43 minuter och avverkat en sträcka på 210 mil fördelat på 31 mil om dagen, på cykel.

/Gustav Oscarsson

Väckelserörelse

Två fromma kvinnor i vår bygd, Ella i Krösekulen och Anna Maria på Röret, kände stor oro över det andliga förfallet i hembygden och kom överens om att de skulle be Gud om att en bättring skulle ske. Från början av 1800-talet och en lång tid framåt var det fattigdom och misär som präglade Närungabygden. Den var känd för lönnbränning, superi, slagsmål och ett vilt leverne. Det dagliga användandet av brännvin påverkade såväl befolkningens materiella som andliga tillstånd.

Det är vid den här tiden och med denna misär runt omkring sig, som de båda kvinnorna kommer överens om att de skall be till Gud, be att en förändring i bygden skall ske. Så kan en väckelserörelse börja, genom bön. I mitten av 1800-talet startade alltså det man kallar för "den stora väckelsen i Närungabygden". Anders Petter Andersson, känd under namnet "Ljurskamjölarn" blev en förgrundsgestalt i den stora väckelsen.

Besök gärna Missionshistoriska muséet som ligger granne med Equmeniakyrkan i Ljurhalla. Här kan Du följa väckelserörelsens framgång från Ljurskamjölarns tid och framåt.

/Gun Vårhall

OM GUD FINNS
VAD SKULLE DU
FRÅGA HONOM?

Alpha

Ny Alphakurs startar 19 sept
mer info på www.ljurhalla.se
eller i din brevlåda i augusti
eller Håkan 0702-23 95 66
Välkommen!

VI ÄR EN DEL AV
MARKUSÅRET

equmeniakyrkan.se/markusaret



Juli



Klipp gärna ut och häng upp hemma

Under juli och första veckan i augusti firar vi gudstjänst tillsammans med Equmeniakyrkan Asklanda-Ornunga.

- 2 Söndag 10.00 Gudstjänst i Asklanda-Ornunga
Patrik Lifvergren
Susanne Åsbogård
Servering
- 5 Onsdag 18.30 Tipspromenad LRF i Årred
- 9 Söndag 10.00 Gudstjänst i Ljrhalla
Bertil Svensson
Anna Kullberg
Servering
- 12 Onsdag 18.30 Tipspromenad
Equmenia i Närunga
- 16 Söndag 10.00 Gudstjänst i Asklanda-Ornunga
Sten-Åke Mollmyr
Ingemar & Elisabeth Kihlström
Servering
- 19 Onsdag 18.30 Tipspromenad
Lida Byförening
- 23 Söndag 10.00 Gudstjänst i Ljrhalla
Hans Johansson
Servering
- 26 Onsdag 18.30 Tipspromenad
Equmeniakyrkan Ljrhalla
- 30 Söndag 10.00 Gudstjänst i Asklanda-Ornunga
Anette Svensson
Caroline Hernberger
Servering

Equmenias verksamheter barnsång, söndagsskola, scout, ungdomskör och fredagscafé startar i augusti/september. Se mer information om verksamheten på www.ljrhalla.se där höstens program kommer att publiceras.

God Moves – i rörelse

”Dans är som en målning, där varje penseldrag är en rörelse” så beskriver Bonette Bryngelsten, konstnärlig ledare för dansskolan God Moves, dans.

I många år har dansskolan som ligger på Kungsgatan i Vårgårda, varit en mötesplats för människor i alla åldrar och med olika förutsättningar. Här möter mor sin dotter eller son, farmor/mormor sitt barnbarn och alla har de samma syfte, att få dansa och röra på sig till härlig rytm och musik.

Historien började med en tysk dansare som flyttade till Sverige och blev ungdomsledare i Horla-Siene Missionsförsamling. Det som skulle bli ett avbrott från dansvärlden i Berlin blev ett genombrott för dansen i Vårgårda. I september månad 2007 öppnade dansskolan ”God Moves” i före detta Bäne Missionshus. Den hösten var Rike Sett Forsberg ensam ledare och hade tio grupper med ca 120 elever, vilket var mycket mer än någon hade räknat med. Utvecklingen gick från att föreningen God Moves bildades till att så småningom själva överta huvudmannaskapet från Studieförbundet Bilda.

I juni 2011 lämnade dansskolan ”sitt” missionshus till förmån för större lokaler i centrala Vårgårda och nästföljande höst gick dansskolan åter in i ett nytt skede då Rike Sett Forsberg var mammaledig och lämnade över dansskolan till Bonette Bryngelsten och teamet bakom henne. Idag har dansskolan fem anställda och tio olika kurser som träffas vid 21 olika tillfällen under veckan. Föreningen har ca 275 aktiva dansare och åldersspannet sträcker sig från 4 år till 70+.



till Guds ära

Bonette Bryngelsten, konstnärlig ledare för God Moves, delar med sig av sina tankar.



Vad betyder dansskolan för dig?

- Den betyder såklart väldigt mycket och när jag tänker på hur många människor som kommer till oss och dansar varje vecka, så värmer det i hjärtat. Jag får lära känna både yngre och äldre. Vi delar med oss av våra liv i samtal och dansar tillsammans. Det är skönt att vi får vara en plats som ungdomar väljer att komma till. Då den tiden i livet kan vara lite tuff och osäker, hoppas jag att vi får vara en trygghet för dem. Till oss får man komma precis som man är och jag hoppas verkligen att det är en av orsakerna till vårt höga elevantal. Många av oss delar den kristna tron och det är ju en av höjdpunkterna, att få dansa och uttrycka det tillsammans i rörelser. Dansen är för mig ett uttrycksmedel som förstärker sången och ord. Det blir djupare och starkare.

Är God Moves dansskola en språngbräda för den som vill utbildas vidare inom dansen?

- Absolut. Vi har ett antal elever som gått vidare till yrkesutbildningar i Göteborg. Det är även många som kommit in på danslinjen på gymnasiet. Vi har fått till oss, från danslärare på skolor runt omkring, att våra elever är väldigt duktiga när de kommer och gör audition. Då vi som leder skolan själva har yrkesutbildningar bakom oss, så kan vi inte rå för att bli lite stolta över våra duktiga elever.

Varför ska vi uppmuntra, inte bara ungdomar utan alla åldrar, att röra på sig?

- Att röra på sig gör att vi mår bra, vi bygger upp kroppen och aktiverar muskler. När vi tränar/rör på oss, så frigörs endorfiner som gör att vi blir glada. Det finns mycket forskning inom området som säger att det motverkar både kroppsliga skador som olika sjukdomar.

/Gun Vårhall



Klipp gärna ut och häng upp hemma

Augusti

- | | |
|-----------|--|
| 2 Onsdag | 18.30 Tipspromenad
Skogsbygdens IF |
| 5 Lördag | 10.15 Andakt på Vårgården
11.00 Andakt på Kullingshemmet |
| 6 Söndag | 10.00 Gudstjänst i Ljurhalla
<i>Rodhe Marstorp</i>
<i>Evelina Karlsson & Marcus Filipsson</i>
Servering |
| 9 Onsdag | 09.00 Bön
18.30 Tipspromenad
Skogsbygdens Missionsförsamling |
| 13 Söndag | 08:00 Hjulotta
16:00 Våffelcafé
18:00 Andakt i muséet
<i>Tomas Arvidson</i> |
| 16 Onsdag | 09.00 Bön |
| 20 Söndag | Gemenskapsdag Sämsjöborg
<i>Tomas Arvidson</i>
<i>Lovsångsteamet</i>
<i>Nattvard</i>
<i>Barnmöte/Korsdrag</i> |
| 23 Onsdag | 09.00 Bön |
| 27 Söndag | 10.00 Konfirmationsgudstjänst
<i>Tomas Arvidson</i>
<i>Frida & Jakob Björkqvist</i>
Söndagsskola
Servering |
| 30 Onsdag | 09.00 Bön |

Equmenias verksamheter barnsång, söndagsskola, scout, ungdomskör och fredagscafé startar i augusti/september. Se mer information om verksamheten på www.ljurhalla.se där höstens program kommer att publiceras.

September



klipp gärna ut och häng upp hemma

Sommartid är lägertid

- 3 Söndag 10.00 Gudstjänst
*Håkan Oscarsson
Sandra Persson
Söndagsskola
Servering*
- 6 Onsdag 09.00 Bön
- 10 Söndag 10.00 Nattvardsgudstjänst
*Tomas Arvidson
Jonatan & Alice Marinder
Barnmöte/Korsdrag*
- 12 Tisdag 19.00 Konfa 2017-2018
*Informationssamling för
konfirmander och föräldrar*
- 13 Onsdag 09.00 Bön
- 17 Söndag 10.00 Samtalsgudstjänst
*Söndagsskola
Servering*
- 19 Tisdag 18.30 Alpha prova-på-kväll
- 20 Onsdag 09.00 Bön
15.00 Eftermiddagsträff
*Korsdraget
Servering*
- 22 Fredag 19.00 Equmenias årsmöte
- 24 Söndag 10.00 Gudstjänst
*Tomas Arvidson
Närungakören
Söndagsskola
Servering*
- 27 Onsdag 09.00 Bön
- 30 Lördag 10.15 Andakt på Vårgården
11.00 Andakt på Kullingshemmet

*Equmenias verksamheter barnsång,
söndagsskola, scout, ungdomskör och
fredagscafé startar i augusti/september.
Se mer information om verksamheten på
www.ljurhalla.se där höstens program
kommer att publiceras.*

-Vilket läger ska du på?

LUFFEN (Scout Equmenia Ljurhalla)

-Varför väljer du att åka på läger som ledare?

Jag vill vara en vägvisare och leda barn och unga till Gud, det absolut viktigaste i livet.

Läger är en bra ingång för många.

- Vad hoppas du att lägret ska ge barnen och ungdomarna?

Jag hoppas att de ska få lära känna Jesus och följa honom.



JOHANNES

-Vilket läger ska du på?

Explore (tonårsläger) och scoutläger.

-Varför väljer du att åka på läger som ledare?

För att jag ser hur mycket det ger barn och ungdomar och vill vara med och ge dem den bästa upplevelsen.

- Vad hoppas du att lägret ska ge barnen och ungdomarna?

Framför allt en rolig vecka med massa äventyr, nya erfarenheter och en nyfikenhet på vem Gud är.



ALICE

-Vilket läger ska du på?

Jag ska åka på vandringslägret som vi ska ha med scouterna i år.

-Varför väljer du att åka på läger som ledare?

Jag hoppas att jag kan få scouting att betyda lika mycket för mina scouter som det gjorde (och gör) för mig. En fantastisk sak med att vara ledare är att jag kan se scouterna utvecklas, både som personer och som grupp. När jag ser tydligt att en scout vågar ta plats i gruppen som inte gjort det tidigare, värmer det väldigt mycket. På läger får man mer tid att hjälpa dem våga mer, vilket kan vara svårt att hinna med under onsdagarna. Sen får man ju inte underskatta att man nu har riktigt stora scouter så att man slipper laga mat.

- Vad hoppas du att lägret ska ge barnen och ungdomarna?

Scouting är en perfekt plats för att utmana dem, de får göra saker som de aldrig trodde att de skulle klara av. Det ger både bättre självförtroende och självkänsla, och de lär sig hantera utmaningar med ett gott humör. Som sagt ger lägret mer tid till alla sådana här saker, men framförallt är det några underbara dagar med kompisar och nya upplevelser.



ANNA

-Vilket läger ska du på?

Jag ska på scoutlägret Luffen och tonårslägret Explore i sommar.

-Varför väljer du att åka på läger som ledare?

När jag var barn och tonåring så åkte jag på några läger och det var den enda kontakten jag hade med kyrkan. På läger var enda stället där jag hade kristna förebilder, så nu vill jag ge vidare av det jag upplevde när jag var i den åldern.

- Vad hoppas du att lägret ska ge barnen och ungdomarna?

Att de ska få minnen för livet och en längtan att söka efter det som vi ledare har hittat; en tro som bär och som syns utanpå.



MIKAELA

Skogsbygdens Missionskyrka

Juli – inga gudstjänster

Augusti

9 Onsdag Tipspromenad start kl 18.30-19.00

September

10 Söndag Gudstjänst kl 15.00 Leif Johansson m.fl. från Svenska Frälsningsarmén i Borås

Se även annons och predikoturer i Alingsås Tidning.

Vid förfrågning om symöte ring Birgitta Eriksson telefon 91048 eller Ulla Johansson telefon 91023.

Gemenskapsdag för alla

Sämsjöborg - 20 augusti

mer info och anmälan i kyrkan eller www.ljurhalla.se



"...där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen"

Nästa nummer av Inblick kommer i december.

Där emellan kommer programbladet för oktober, november och december.

Jenny Emanuelsson berättar om rörelsen i bygden och de gympapass och styrkepass som hon håller i.

Rörelse i bygden

"Jag hade under ett par år fått önskemål från människor i bygden, men jag var skadad och kände mig osäker. Men så kände jag under sommaren 2015 att jag testar och ser hur intresset är och om jag klarar det. Mitt syfte var att få så många som möjligt att röra på sig. Jag startade i augusti 2015 och har kört sedan dess. Det började med gympapasset en gång i veckan och efter några veckor testade jag även styrkepass. Jag hade inga förväntningar innan, men hoppades på att det iallafall skulle komma några. Jag ville ju träna själv och det är roligare när man är flera som peppar varandra.

Det har gått hur bra som helst, långt över mina förväntningar, folk kommer om och om igen och ofta kommer nya och provar vilket är oerhört roligt. Många är glada och positiva motionärer från bygden, men även folk utifrån har kommit. Det har verkligen varit jättemycket lovord och beröm, vilket jag absolut inte hade räknat med. Det är väldigt blandat hur många som kommer på varje pass, men i snitt är det ca 30 personer. All träning går ju upp och ner. Nu efter jul var vi 57 som flest på ett av passen.

Aldrarna är också väldigt blandade och det är en stor charm i det. De yngsta är runt 10 och de äldsta 70-75 år. Man kan träna tillsammans oavsett kapacitet då anpassningen är så stor. Att tre generationer tränar och skrattar tillsammans är så galet roligt. Hela 230 olika personer har varit på de olika passen under dessa två år. Passen är fortfarande veckans energikick och mitt mål är att hålla i och fortsätta bara jag lyckas få tider i sporthallen vilket inte är det lättaste.

Så ni som inte har varit där än, kom och testa, det är så nyttigt för kroppen och de båda passens kombination ger en stark, frisk och hållbar kropp. Vi som är där har roligt och det blir även lite socialt i bygden. Många har fått en helt annan vardag då kroppen svarat positivt på träningen. Ryggar, leder, hjärtan m m har förbättrats och många har mycket mindre besvär nu än vad de hade innan de kom på passen. Passens upplägg passar alla, inget krångel och man kan anpassa utifrån sin egen förmåga och man kan alltid fråga. Så kom för att det är roligt och nyttigt!"

BeachChurch

Kommer folk inte till kyrkan får vi ta kyrkan till folket. Ljurrhallapastorn Tomas Arvidson jobbar deltid i ett spännande pionjärprojekt, som heter BeachChurch. Med stöd av Ekumeniakyrkan bygger man upp "en gemenskap bland beachvolleyspelare där kärleken, från Gud och till varandra, berör och förvandlar" i inomhushallar där man spelar beachvolley året runt.

Med start för 17 år sedan då Tomas var pastor i Ödeshög och han föreslog att man skulle fylla torget i Ödeshög med sand och spela beachvolley för att hjälpa folk i u-länder var det många som undrade om han var riktigt klok. Under ett par dagar spelades turneringar av olika slag och alla startavgifter gick till u-hjälp. Idén blev starten på BeachAid som sedan dess har spridit sig över hela landet, är inne på sin artonde säsong och har bidragit med miljoner till olika projekt i u-länder.



När Tomas blev pastor i Mariefred började han träna beach-volley regelbundet i den inomhushall som finns i Södertälje. Det är där alla stockholmsområdets beachvolleyspelare samlas under höst, vinter och vår. Det var då visionen om BeachChurch föddes.

- Genom det förtroende vi hade byggt upp i volley-Sverige tack vare BeachAid fick jag ibland djupa samtal med spelare som hade frågor och funderingar om livet. Jag upptäckte också att en del av spelarna som rörde sig i hallen hade en kristen uppväxt, men att de nu inte var aktiva i någon kyrka, säger Tomas.

Det blev starten till att Tomas och några personer till regelbundet började träffas i hallen för att även ha en andlig gemenskap.

-Vi brukar säga att vi har tre kärlekar i BeachChurch - till beachvolleyn, till människor och till Gud. Med glimten i ögat säger vi att du bör ha minst en av dessa för att vara med i BeachChurch och vi hoppas att du ska upptäcka alla tre.



- Vi träffas en gång i veckan för en måltid i hallens restaurang, sedan samtalar vi om en predikan vi lyssnat på i förväg eller får en sammanfattning av på plats, delar våra liv med varandra och ber innan vi sätter våra fötter i sanden för att spela och träna. Det roliga är att det inte bara är personer med kyrklig bakgrund som deltar.

BeachChurch startade i Södertälje, där nu tre smågrupper träffas regelbundet och har fortsatt i Göteborg där lunchbeachen blivit populär. Man är även på gång att få till stånd grupper i Falköping och Linköping, men det gäller att hitta rätt koncept och nyckelpersoner.

Förutsättningarna är väldigt olika i de olika hallarna. I nuläget har BeachChurch tre pastorer på deltid varav Tomas Arvidson är pastor i Falköping samtidigt som han leder arbetet med att etablera BeachChurch på nya orter.

I sommar har BeachChurch för första gången ett arrangemang kallat "Bibel&Beach" där ungdomar får träning både i bibelkunskap och beachvolley på Atholmens sommargård utanför Alingsås.

- Intresset har varit stort och vi kommer att erbjuda högsta klass både på undervisning och träning. Som huvudtränare har vi anlitat "Big Al" från Australien, som också kommer att vara tränare på BeachAid Camp på Öland veckan efter midsommar, berättar Tomas till sist.

Ekumeniakyrkan Ljurrhalla är med som stödförsamling för BeachChurch, vilket bland annat innebär att vi regelbundet ber för BeachChurch.

Redaktion
Gustav Oscarsson
Elin Karlsson
Gun Vårhall
Kristina Ståhlberg
Lisa Thunberg
Kristin Wigell

Ordförande Ekumeniakyrkan Ljurrhalla

Fredrik Wigell
e-post ordforande@ljurrhalla.com

Ordförande Skogsbygdens Missionskyrka

Birgitta Eriksson, telefon 0322-910 48

Ordförande Ekumenia Ljurrhalla

Lina Marinder, telefon 070-6963571
e-post lina.aem@gmail.com

Bankgiro

Ekumeniakyrkan Ljurrhalla 187 – 8644
Ekumenia Ljurrhalla (f.d. SMU) 129 – 0980
Ekumeniakyrkan Skogsbygden 736 – 8178

Swish

Ekumeniakyrkan Ljurrhalla 123 652 43 34
Ekumenia Ljurrhalla 123 311 71 65



www.ljurrhalla.se

Postadress

Ekumeniakyrkan Ljurrhalla,
447 94 VÄRGÅRDA
Telefon 0322-66 01 59

Pastor & församlingsföreståndare

Tomas Arvidson, 070-493 25 68
pastor@ljurrhalla.com

Diakon

Håkan Oscarsson, 070-223 95 66
diakon@ljurrhalla.com

Ungdomsledare

Mikaela Johansson, 070-745 91 92
ungdomsledare@ljurrhalla.com