

FÖRSAMLINGSNYTT

Närunga-Ljur & Skogsbygdens Missionsförsamlingar



Svenska
Missionskyrkan



Oktober - December 2012

Reflektioner

Så här mitt i en intensiv höstperiod kan det vara intressant att ta en stunds reflektion över vad vi hade för planer och förväntningar på året. En stor del av året är redan gången och vi kanske är mitt uppe i projekt som väntar på att slutföras. Man hör allt mer att människor inte vill avge några nyårslöften för det är bara jobbigt att konstatera vid årets slut att man misslyckats med att hålla dem. Att däremot ha förväntningar och ett mål ger många gånger den drivkraft som behövs för att komma vidare.

Efter vårens arbete ser man fram emot semester och ledighet och längtar efter skön avkoppling. För många blir det inte alltid så mycket avkoppling då man har för många projekt som ska genomföras under en tid då det är varmt och förhoppningsvis torrt. Det är då en härlig möjlighet vi har att lämna alltsammans och åka på någon av de många kristna konferenser och tältmöten som anordnas runt om i vårt land. Man kan då både koppla av från det vardagliga och få tid till att umgås med Gud och lära känna honom bättre. Att man också träffar en massa andra härliga människor är riktigt trevligt.

Det märks alltmer tydligt att svensken har en gudslängtan men inte alltid finner ett sätt att möta denna på. Även om samhället hårdnar och många har en aggressiv inställning till kristendomen och kristna, är ändå öppenheten för livsfrågorna större än på länge. Kanske de ekonomiska orosmolnen som seglat upp runt om i världen bidrar till detta. Behovet av Gud har Han själv lagt in i oss från början men vi ersätter ofta det med att ägna oss åt andra saker där vi får utlopp för vårhängivenhet.

För ett tag sedan gjordes det en undersökning bland ungdomar. Det var en slumpvis utvald grupp som fick svara på frågor. En fråga var ungefär så här: Om Gud finns skulle du då behöva honom? På detta svarade 98 procent att det skulle de. Det är alltså tydligt att vi behöver Gud men utmaningen till kristna är då att visa på att han verkligen finns. Våra liv måste visa att det bibeln säger är sant.

Om vi nu haft möjlighet att plocka bär och svamp och kanske får tag på älgkött från ett jaktlag till att fylla på våra förråd med och har tillräckligt med ved i vedboden kan vi känna en viss trygghet inför vintern. Den största tryggheten är dock att veta att vi är Guds barn för det kan ingen ta ifrån oss. Hoppas att denna trygghet också finns hos dig.

/Sten Hallenrud

Välkommen på barnmöte!

När? 18 november kl 16.00

Var? Närunga sporthall



Läs mer om barnmötet på det bifogade bladet i detta nummer av FörsamlingsNytt.

Närunga-Ljur Missionsförsamling har som målsättning att göra Jesus Kristus känd och trodd i bygden.

Vi gratulerar

4 november
Torvald Brunnegård 70 år

16 november
Rune Domar 90 år

16 december
Leif Carlsson 70 år

Notiser

1000-milaservice för parrelationer

Ge din parrelation ett LYFT!

Satsa en lördag tillsammans med din partner. Reflektera med andra och få matnyttiga tips.

Föreläsare: Carina Tidholm (familjeterapeut) och Ingemar Tidholm (socioinom)

När: Lördag 10 november, kl. 10.00

Var: Vårgårda Missionskyrka

Kostnad: 140:-/per person (mat och fika ingår)

Anmälan: via mail: vmf@telia.com eller Vårgårda Missionskyrka exp. tfn. 62 41 01 mån - ons 9.00 - 12.00 senast 7 nov

Arrangörer: Missionskyrkor i Vårgårda och Studieförbundet Bilda.

Program

Start 10.00
- Våra förväntningar på en relation
- Alla normala relationers ups and downs och utmaningar i olika faser.

Kaffe 11.00 - 11.15
- Hur vi tänker om varandra påverkar hur vi har det!
- Vad är vardagskärlek för dig?

Lunch 12.30 - 13.30
- Hur når vi fram till varandra?
- Självkänslans påverkan på relationen.
- Frestelser att uppfostra varandra.
Kaffe 14.45 - 15.00
- Sex, spännande eller spänt?
- Besiktningsskontroll
Avslutning 16.00

Julkonsert

Tiden går som bekant fort! Snart är det jul igen! Årets stora julkonsert kommer att gå av stapeln lördagen den 22 december kl 18:00 i Tångahallen. En härlig mix av traditionell julmusik blandat med sång, musik och dans av nyare datum och snitt kommer att framföras. Stor kör, solister, dansare och instrumentalister medverkar.

Biljetter kommer att släppas i slutet av november och en rekommendation är att införskaffa biljetter i tid, för var så säker, Tångahallen kommer att bli fullsatt av människor från när och fjärran som tillsammans vill sjunga in julen 2012.

Rysslandsresa 2012

Efter ett antal försök, att få godkända foton och rätt ifyllda formulär, lyckades vi till slut få våra efterlängtnade visum till Ryssland och närmare bestämt Ryazan. Det blev slutligen sju personer som åkte iväg på besök hos våra vänner i Ryazan: Sören och Kerstin Magnuson, som fungerade som utmärkta reseledare, Emma Josefsson, Per-Anders Berg, William Axelsson samt Elisabeth och Birger Gustafsson. Packningen bestod av ca åtta kilo fotbollar och lite personliga saker per person. Bollarna skulle lämnas till det stundande fotbollsläget i Ryazan.

Vi reste iväg på morgonen den 28 juli. Flygresan gick helt enligt beräkningarna och vi blev hämtade av Anatoli i den nya Ford Transitbuss som vår församling har varit med att sponsra via anslag från försäljning på Hjulet i Vårgårda. Det var en fröjd att få känna dofterna av en ny bil just i Ryssland, där tidigare erfarenheter varit att köra en gammal Vaz Lada vid det första besöket för oss Ljurrhallabor.



Efter några timmar i den våldsamma och faryfyllta trafiken kom vi välbehållna fram till Ryazan. Sista delen körde Sören. Det kändes lite lugnare än när Anatoli körde på ryskt manér. Vi blev som vanligt mycket varmt mottagna och serverades en mycket välsmakande middag på kvällen. Det var fantastiskt trevligt att återse vännerna och att få känna av de starka vänskapsband som knutits genom åren.

Som vanligt hade man ordnat ett späckat program med olika kulturella aktiviteter, underhållning, förmiddagsmöte, samkväm, middagar hos olika församlingsmedlemmar m.m.

Vi var på ett intressant studiebesök i Kreml i Ryazan där vi fick oss till del en ganska grym bakgrund där första staden utplånats av tatarer. Detta inträffade på 1300-talet. Man lät bygga upp staden på ett annat ställe där den nu är belägen. Man har byggt upp och inrett ett väl-

digt vackert museum i Kreml där man samlat en massa dyrbara och intressanta fynd från den förstörda staden.

Vi fick tillfälle till lite shopping där de ryska dockorna, "Matruska", blev ett måste. Någon dag senare besökte vi Pavlovs Museum där vi fick en liten lektion om Pavlov och hans vetenskapliga experiment med hundar och apor m.m. Den som läst lite psykologi känner säkert till denne berömda vetenskapsman.

Vi besökte även en grannstad ca sex mil norr om Ryazan mot Moskva som heter Kolomna. Det var en vacker stad med ett yttre som tyder på ett något högre välstånd än i Ryazan. Man kan fortfarande se stora kontraster i det ryska samhället - svår fattigdom och ofantlig rikedom.

Cirkus på hög nivå ingick också i programmet. Det visades prov på stort artisteri och på väldresserade djur av olika slag. Kanske har Ryssland inte kommit lika långt när det gäller human djurhållning som vi har gjort i Sverige. Vidare kan nämnas besök på en konfektfabrik där man bjöd på olika smakprov varvat med te. En annorlunda och spännande historia om hur man blandade olika frukt och smaker från bär.

När Elisabeth var med blev ett besök på en förskola ett måste. Vi besökte en statlig förskola som är den finaste i Ryazan. Den var mycket välutrustad med allt från en avdelning med djur och växter till simbassäng. Det fanns lokaler för alla slags aktiviteter både utomhus och inomhus. En mönsterskola där Sverige ligger klart efter i antal personal med god kompetens utifrån barnens behov.

Söndag förmiddag var det dags för Gudstjänst i den vackra kyrkan som ligger som ett smycke i det kringliggande bostadsområdet. Sören pre-

dikade och vi deltog med sång efter bästa förmåga. Gudstjänsten präglades av både glädje och djuphet och tacksamhet till Gud för den gemenskap som vi känner mellan församlingarna i Ljurrhalla och Ryazan.

Det var starka upplevelser i sig att få se och lära vid alla besök och aktiviteter som genomfördes programenligt och med stor precision. De klart starkaste känslorna väcktes dock i mötet med alla de fantastiska människor som vi känner och lärde känna. Vi besökte flera hem där vi fick generöst med mat och mänsklig värme vilket är svårt att återge till den som inte var med. Vi besökte Ludmilla som brukar hjälpa till som tolk till engelska. Hon och hennes familj bodde i en lägenhet i ett ganska gammalt och ruffigt höghus. Kanske var inte standarden som vi är vana, men den värme, glädje och generositet som vi fick uppleva var mäktig.

Samma känsla fick vi uppleva hos en annan äldre församlingssystem som heter Tatjana V. Hon har två söner som genom söndagsskolan i vår systerkyrka fick hjälpa sin mor till tro på ett mycket fint sätt. Vi var inbjudna till en av sönerns hem där man bjöd på en mycket välsmakande middag. Hemmet är supermodernt inrett med ryska mått mått. Detta på grund av att sonen arbetar med att bygga om lägenheter åt andra och där fått många idéer och rik inspiration.

Pastorsparet, Svetlana och Alexander, bjöd också in till middag i trädgården och ett litet lusthus. Alexander och Svetlana bor i föräldrahemmet där Anatoli och övriga bröder även är uppvuxna. När fadern



levde hölls här stugmöte som inte blev helt accepterade av myndigheterna. Fadern blev dömd till flera års fängelse och deporterades till Sibirien under lång tid. Tron har dock levt vidare i familjen. Givetvis var vi även hembjudna till

Anatoli och hans familj på en grillkväll. Anatoli har stora visioner för det hus som han bebor och som inte är färdigbyggt. Han vill ge husrum åt familjer som slussas ut från transithemmet och ge dem det stöd som de behöver.

Sören och Kerstin bodde hos Irina och blev mycket väl servade på alla sätt. Övriga bodde i transithemmet där de ungdomar som normalt bor i rummen lämnat plats för oss. Det var mycket bekvämt och välordnat efter att man gjort ytterligare en upprustning sedan snickarna från Ljurrhalla var på plats 1992 och byggde om delar av den gamla kyrkan.

Sammantaget blev resan och besöket en mycket berikande och trevlig upplevelse för oss. Vi trivdes mycket bra tillsammans i gruppen. Vi fick också en fördjupad kontakt med många av våra vänner och känner att Guds kärlek finns med i vårt samarbete på ett förunderligt sätt.

/Elisabeth och Birger Gustafsson



Oktober

- 3 Onsdag 15.00 Dagledigträff**
Korsdraget spelar och sjunger, Servering,
Mötesansvarig Anita Sävenstrand, Se notis sid. 10
18.30 Scout - kämpig spårning
- 5 Fredag 19.30 Fredagscafé** - Starbucks-knight
- 6 Lördag Kämpalek** - mer information kommer
10.30 Barnsång
- 7 Söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard**
Barnvälsignelse, Johnny Brorsson, Ichtys, Söndagsskola, Barnvakt,
Mötesansvarig Lennart Älleving, Nattvardstjänare - grupp 3,
Offer till eumenia, Se notis sid. 10
-
- 10 Onsdag 18.30 Scout** - Bibelstudium + inför Gudstjänst
- 12 Fredag 19.30 Fredagscafé** - Pratomaten
- 14 Söndag 10.00 Scoutgudstjänst**
Isak Oscarsson, scouterna medverkar,
Servering
-
- 17 Onsdag 18.30 Scout** - Patrullkväll
- 19 Fredag 19.30 Fredagscafé** - Filmknight
- 20 Lördag 10.00 -15.30 Bönedag**
Bengt Kindbom, Servering, Mötesansvarig Gun Vårhall,
Se notis sid. 10
10.30 Barnsång
- 21 Söndag 17.00 Cafékväll**
Leif Tjärnefalk, Servering, Mötesansvarig Håkan Oscarsson,
Se notis sid. 10
-
- 24 Onsdag 18.30 Scout** - Tema
- 28 Söndag 10.00 Gudstjänst**
Göran Holmberg, Gunno Marinder, Söndagsskola, Barnvakt,
Servering, Mötesansvarig Håkan Oscarsson, Se notis sid. 10



November

- 2 Fredag 19.00 Radio Full Gospel**
Alf Källström band country, Servering, Se notis sid. 10
19.30 Fredagscafé - Musikkväll
- 3 Lördag 10.00 Gudstjänst med nattvard**
Sören Magnusson, Närungakören, Söndagsskola, Barnvakt,
Mötesansvarig Sten Hallenrud, Nattvardstjänare - grupp 4
-
- 7 Onsdag 15.00 Dagledigträff i Asklanda**
RPG-gruppen sjunger, Servering
18.30 Scout - Tema
- 9 Fredag 19.30 Fredagscafé** - Cafénajt
- 10 Lördag 10.00 Tusenmilaservice i Vårgårda**
Se notis sid. 3
- 11 Söndag 17.00 Gudstjänst för alla åldrar**
Stefan Ström, Mikael Johansson, Servering,
Mötesansvarig Lisbeth Johansson, Se notis sid. 10
-
- 14 Onsdag 18.30 Scout** - Patrullkväll
- 16 Fredag 19.30 Fredagscafé** - Turneringen
- 17 Lördag 18.00 Höstfest med offer**
Sextetten från Tidaholm, Servering,
Mötesansvarig Eva-Britt Oscarsson, Se notis sid. 10
10.30 Barnsång
- 18 Söndag 16.00 Stort barnmöte i sporthallen**
Se notis sid. 2
-
- 21 Onsdag 18.30 Scout** - Patrullkväll
- 23 Fredag 19.30 Fredagscafé** - Matopraten
- 25 Söndag 10.00 Gudstjänst**
Göran Holmberg, Söndagsskola, Barnvakt, Servering,
Mötesansvarig Ingela Oscarsson
-
- 28 Onsdag 18.30 Scout** - Tema



December

DET ÄR VID PROGRAMMETS TRYCKNING INTE KLART
MED TALARE FÖR DECEMBER MÅNAD

- 1 **Lördag 10.30 Barnsång**
- 2 **Söndag 10.00 Gudstjänst - Första advent**
Joakim Gunnardo, Närungakören, Mötesansvarig Gun Vårhall
-
- 5 **Onsdag 18.30 Scout - Bibelfilm**
- 7 **Fredag 19.30 Fredagscafé - Café**
- 8 **Lördag 10.30, 11.15 Andakt Kullingshemmet,
Vårgården**
- 9 **Söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard**
Joakim Gunnardo, Anna-Karin Ragnarsson m.fl.,
Söndagsskola, Barnvakt, Mötesansvarig Rolf Brunnegård,
Nattvardstjänare - grupp 5
-
- 12 **Onsdag 18.30 Scout - Julbad!**
- 14 **Fredag 19.30 Fredagscafé - Pepparkakor & sånt**
- 15 **Lördag 10.30 Barnsång**
- 16 **Söndag 10.00 Gudstjänst med julens budskap**
Söndagsskolan står för programmet, Servering, Se notis sid. 10
-
- 22 **Lördag 18.00 Julkonsert i Tångahallen, Se notis sid. 3**
-
- 24 **Måndag 23.00 Midnattsmässa**
Mötesansvarig Håkan Oscarsson
- 26 **Onsdag 15.00 Missionsgudstjänst**
Curt & Gunnel Olofsson, Mötesansvariga Internationella rådet,
Servering, Se notis sid. 10
- 30 **Söndag 10.00 Gudstjänst**
Joakim Gunnardo, Jennie Merstrand, Mötesansvarig Sten Hallenrud



Skogsbygdens Missionsförsamling

Oktober

- 1 **Måndag 15.00 Symöte**
Hos Birgitta Eriksson
- 7 **Söndag 15.00 Gudstjänst**
Eva Sköld, Trädet
- 15 **Måndag 15.00 Symöte**
- 21 **Söndag 15.00 Gudstjänst**
RPG-Kören, Vårgårda
- 27 **Lördag 15.00 Lördagskaffe**
Marianne MacFie, Alingsås,
Mina bonader - tidernas kulturskatt
- 29 **Måndag 15.00 Symöte**

December

- 16 **Söndag 15.00 Gudstjänst**
- 26 **Annandag Jul 11.00 Gudstjänst**
Lisbeth och Pär Alm, Alingsås

November

- 11 **Söndag 15.00 Gudstjänst med
nattvard**
Sören Magnusson
- 12 **Måndag 15.00 Symöte**
- 18 **Söndag 15.00 Gudstjänst**
Hans Johansson, Loo, Helena & Claes
Ling

Se även annons och predikoturer i Alingsås
Tidning. Vid förfrågning om symöte ring
Birgitta Eriksson tfn 91048 eller Ulla
Johansson tfn 91023.



Notiser

Dagledigträff

Korsdraget besöker höstens första dagledigträff, onsdagen den 3 oktober. Glad sång och musik blandat med vittnesbörd kommer Korsdraget att stå för denna eftermiddag.

Bönedag

Lördagen den 20 oktober blir det bönedag. Avsätt denna lördag för att vara med på en bönedag som Pastor Bengt Kindbom kommer att hålla i. Bengt Kindbom, son till den kände Henry Kindbom, har fått en särskild kallelse att inbjuda till bönedagar. Vi ber för vårt land, våra församlingar, våra familjer och aktuella böneämnen.

Det blir blandat med stilla sång och musik. Kom och bli Välsignad!

Cafékväll med Tjärnefalk

Söndagen den 21 oktober blir det cafékväll där Leif Tjärnefalk kommer till vår kyrka och visar bilder, blandat med diktläsning. Leif är en duk-tig fotograf och läser dikt med stor inlevelse.

Cafékväll - Radio Full Gospel

Radio Full Gospel Alingsås, kommer att inbjuda till en cafékväll i Ljurhalla Missionskyrka fredagen den 2 november, klockan 19.00. Pastor Alf Källström från Gråbo Missionskyrka och Band Country kommer att spela och sjunga gamla lärsångar, en grupp som är väldigt uppskattad för sin härliga sång och musik.

Gudstjänst för alla åldrar med julens budskap

Söndagen den 16 december blir det gudstjänst för alla åldrar. Söndagsskolan kommer att medverka och genom julspele med drama och sång förmedla julens budskap. Efter gudstjänsten blir det servering och kanske någon överraskning.

Gästande talare och sångare

Söndagen den 7 oktober kommer Johnny Brorsson (f.d. Nilsson) och talar. Han är 27 år och är ursprungligen från grannbyn, Asklanda. Nu är han bosatt i Stockholm eftersom han läser till pastor på THS. Han blir färdig pastor sommaren 2014. För sången står kören Ichtys.

Söndagen den 28 oktober och söndagen den 25 november är det åter dags för "Kan det gamla ge något nytt". Göran Holmberg är tillbaka och fortsätter vandringen genom gamla testamentet tillsammans med oss. Missa inte någon del av vägen.

Söndagen den 11 november klockan 17.00 får vi besök av Stefan Ström, Barnsamariten. Stefan har gästat oss förut och eftersom detta är ett möte för alla åldrar kommer gudstjänsten att heta Fotbollsgudstjänst. Barnsamariten har alltid arbetat för gatubarn i Brasilien. Genom fotbollen har kontakt knutits och målsättningen är att stödja och hjälpa till, att hålla barnen borta från gatan. Michael Johansson från Vänersborg kommer att spela och sjunga. Kollekt kommer att tas upp till deras arbete.

Höstfest

Lördagen den 17 november blir det Höstfest med offer till församlingens arbete och god servering med kvällsmat.

Sextetten från Tidaholm besöker oss denna kväll, en grupp på sex damer och en herre, som ackompanjemangerar sig själva till dragspel och gitarr. Sextetten har sjungit i ca 30 år men de sista 10-12 åren har varit mest intensiva.

Missionshögtid

Annandag Jul klockan 15 är det traditionsenligt Missionshögtid med Internationella Rådet.

Curt och Gunnel Olofsson från Ansgariekyrkan i Jönköping besöker oss. De har arbetat som missionärer i Kongo i många år.

Missionskyrkans insamling till arbetet i andra länder påbörjas 1:a advent och pågår till Trettondagshelgen. Givetvis kommer ett missionsoffer att upptas och gudstjänsten avslutas med servering.

Styrelseinfo

Vakanspastor

Eftersom vår pastor Pia Tedefjord-Johansson är sjukskriven, behöver vi en vikarie för henne.

Vi har glädjen att få hälsa Joakim Gunnardo välkommen till detta uppdrag. Joakim är utbildad pastor, medlem i vår församling och bor på orten. Han kommer att arbeta 50 % och tillträder 2012-12-01.

I nästa nummer av FörsamlingsNytt kommer Joakim att presentera sig.

/Gun Vårhall-ordförande

Till Dig som tänker gå på bibelskola, en termin eller flera, eller likvärdig utbildning. Du har möjlighet att ansöka om ett ekonomiskt bidrag för kostnader i samband med studierna. Varje ansökan behandlas individuellt.

/ Styrelsen, Närunga-Ljur Missionsförsamling

MANUSSTOPP FÖR NÄSTA NUMMER AV FÖRSAMLINGSNYTT ÄR DEN 20 NOVEMBER



FörsamlingsNytt är ett informationsblad från Närunga-Ljur & Skogsbygdens Missionsförsamlingar



Postadress

Ljurhalla Missionskyrka, 447 94 VÄRGÅRDA
Tfn 0322-66 01 59

Ordförande Närunga-Ljur mfs

Gun Vårhall tfn 0322-66 01 22, 070-823 41 22
e-post: gun.varhall@tele2.se

Ordförande Skogsbygdens mfs

Arne Johansson tfn 0322-910 92

Kontaktperson SMU

Gustav Oscarsson tfn 0322-62 10 13

Plusgiro

Skogsbygdens Missionsförsamling 50 53 93 - 9

Bankgiro

Närunga-Ljur Missionsförsamling 187 - 8644
Ljurhalla SMU 129 - 0980

Pastor

Pia Tedefjord-Johansson
e-post: pastor@ljurhalla.com

Vakanspastor

Joakim Gunnardo
tfn 0322-66 03 35

Telefontid

Onsdag 10-12

Vid behov kontakta ordförande Gun Vårhall

tfn 0322-66 01 22

Webbplats www.ljurhalla.com

Redaktion Elin Karlsson, Lisa & Ola Thunberg
Omslagsfoto Ola Thunberg

Tryckning H-Tryck, Siene



Om man ändå vore en ko, eller?!

Utanför mitt köksfönster går kossorna och äter sitt gräs. Det är liksom det de gör på dagarna, omvandlar gräs till, ja något annat... Och ibland tänker jag att det skulle vara ganska skönt att vara en ko. Tänk att bara få gå runt och äta på dagarna och ibland stanna upp för att titta på naturen, fåglarna eller vad nu en ko brukar titta på. Man skulle inte bry sig om man råkade sätta sig i en lerpöl så att pälsen blev smutsig eller om svansen stod på sned. Ja, det kanske skulle vara lite befriande att vara en ko ändå! Men i nästa stund tänker jag att det skulle bli ganska tråkigt i längden. Jag har i alla fall aldrig sett eller hört en ko skratta, gråta, le eller ivrigt berätta för sina vänner om något roligt man varit med om. Nej, det är liksom gräsätandet som är deras grej!

När jag tänker tillbaka på mina två år som ungdomsledare här i Ljurhalla så kommer många minnen fram. Jag minns särskilt en gudstjänst. Det var inget speciellt med den men helt plötsligt kände jag bara en sådan oerhörd glädje, inte över något särskilt men jag kunde verkligen inte sluta le. Jag minns även att jag har fått utmanas i att testa ett nytt jobb och nya uppgifter.

Många skratt har det också blivit när tonåringarna har varit hemma hos mig och spelat ett av mina spel "Charader". Meningarna som man ska gestalta med endast kroppsspråk kan till exempel låta så här: "Bajsnödigt spädbarn utmanar en papegoja på arga leken", "Upplyst munk letar med ficklampa efter en harplutt iförd kanin-kostym" eller "Långsam idrottsman fiskar efter en giraff under vattnet". Försök med det om ni kan.

Livet har verkligen mycket att ge. Men det bästa med livet, tycker jag, är att låta Gud vara med! Alla dagar blir inte automatiskt top-penbra bara för att man tror på Gud, men för mig ger det en mening i livet. Därför vill jag

verkligen fortsätta att lära känna Gud mer och mer genom hela mitt liv!

Så skulle man verkligen vilja vara en ko?! Det skulle i så fall vara det där med att man får äta hela dagarna... Nej, annars får det va!

Jag vill också passa på att tacka för de här två åren som jag har fått jobba som ungdomsledare i Ljurhalla. För alla fina människor som jag har fått träffa. För alla roliga stunder jag har fått och för att jag har fått ha världens bästa jobb! Dessutom vill jag skicka med ett sjukt gött bibelord. Så pass på, för här kommer det:

"Ha din glädje i Herren,
Han ger dig allt vad ditt hjärta begär.
Lägg ditt liv i Herrens hand.
Lita på Honom, Han kommer att handla."

Ps 37:4-5

Ha de!
/Lina Martinson



Kalender

6 okt	Kämpalek
14 okt	Scoutgudstjänst, 10.00
3 nov	Ungdomsmöte - Långared, 19.00
18 nov	Barnmöte - Närunga sporthall, 16.00
1 dec	Ungdomsmöte - Loo, 19.00